

NAKLANKEN

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester

Zeventiende jaargang nr. 3

50

oktober 2022

2022 - Eindelijk weer 'Kermis'



Met een welluidend 'Te Deum' van Marc-Antoine Charpentier (Parijs ca. 1634-1704), waaraan ook de herkenningmelodie van de Eurovisie is ontleend, hebben onze muzikanten op de zonovergoten kermiszondag 12 juni de volwaardige Drievuldigheidsprocessie 2022 klankvol afgesloten. Eindelijk mocht het!

Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester

Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij.

Voorzitter: Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32
willyjuwet@skynet.be

Secretaris: Heleen De Dobbeleer, Daalstraat 7, 1755 Kester – 054/56 94 41
heleen.dedobbeleer@hotmail.com

Penningmeester: Jo Van Nimmen, Bruneastraat 49, 1755 Kester – 054/56 78 35
jo.vannimmen@skynet.be

Dirigent: Jérôme Hoppe
jeromehoppe@gmail.com

Instrumenten: Jo Van Nimmen

Activiteiten: Kirsten Musch

Website: www.fanfarekester.be Webmaster: Koen De Praetere

Facebook: <https://www.facebook.com/www.fanfarekester.be>

Repetitielokaal: Jagershof, Bruneastraat 36, 1755 Kester

Bankrekening: IBAN BE73 4295 1005 9960
 BICC KREDBEBB

NAKLANKEN

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester. ISSN 1782-8392

Eindredactie en
 verantwoordelijke uitgever: Willy Juwet, voorzitter.

 Inhoud van nummer **50**, het derde nummer van de zeventiende jaargang:

Het Te Deum	blz. 1
Colofon	blz. 2
Naklanken 50	blz. 3
Muzikale weelde	blz. 4 – 6
Ode aan een monument	blz. 7
K.K.M. St-Cecilia Appels	blz. 8 - 9
Jaarmarkt Gooik	blz. 10
Dubbele uitnodiging	blz. 11
Jubilarissen	blz. 12
Rouwend afscheid nemen	blz. 13-14
Op de agenda	blz. 14
Onze sponsors	blz. 15
Disney-souvenir	blz. 16

Schenk ook uw uitgeweken familieleden en vrienden een abonnement op *Naklanken* (€10,-). Zij zullen u dankbaar zijn... en mee genieten van het muzikale en dorps leven in hun Kester.

Naklanken 50

Goudkleurig zou deze tekst willen zijn. Jubelend mag hij klinken. Sinds het historisch 0-nummer van februari 2006 werd het dagelijkse verleden van onze muziekmaatschappij immers om de vier maanden verwoord en verbeeld in waarheidsgetrouwe verslagen, kleurrijke verhalen, een levendige geschiedenis. Vandaag ligt het vijftigste nummer in uw handen, zestien wondere bladzijden getuigenissen van het wel en wee in de jongste zomer van onze Koninklijke Fanfare anno 2022. In totaal reeds 802 bladzijden geheugen voor morgen!

Anno 2022, het 176^{ste} van ons bestaan. Was het jubileumjaar 2021 een mijlpaal, met zijn luisterrijke viering in beperkte kring op 4 september, dan werd dit jaar het bekronend jubileumconcert gehouden. Op zaterdagavond 7 en zondagmiddag 8 mei werd zelfs een dubbelconcert ten gehore gebracht, op zomerse lentedagen, amper door storende coronaregels gehinderd. Feestelijke uitvoeringen zijn het geweest, met jubelmuziek op het programma, ongeëvenaarde kwantiteit op het podium, super muzikale kwaliteit voor het trouwe publiek.

De concertfoto's van dirigent en muzikanten, opgenomen in de Naklanken 49 en 50, willen een dank- en eerbetoon zijn voor hun inzet tijdens uiterst moeilijke maanden, terechte waardering van hun talent en voor hun concertprestatie. Het jubileumcadeau, zichzelf, de vereniging en de voorzitter toen aangeboden, onder de vorm van een welluidende en dynamische *Kestermars*, gecomponeerd door Johan Evenepoel, is inmiddels de tastbare kroon op het 175-feest geworden.

Maar het muzikleven dendert alweer voort. De wekelijkse repetities zijn de regel. Zij bieden zuurstof en adem, ontspanning naast inspanning, vriendschap en kans op overleg. En de optredens volgen, zo zal hierna blijken. Het najaar is al volgeboekt, met uitvoeringen te Gooik en te Appels, en uitdagingen in Tienen.

En ons 'eten van 't muziek'? Het komt er ook dit jaar **weer niet**. Ons feestcomité zal alweer uiterst creatief moeten zijn om het traditionele eefstijn, dat door omstandigheden allerhande niet te organiseren valt, toch te vervangen door een aantrekkelijke en verbindende actie, onze trouwe achterban ten dienste.

Willy

Muzikale weelde in beeld (deel 2)

Zoals beloofd worden ook in dit nummer visuele echo's getoond van het jubileumconcert van 7 en 8 mei jl. Het is een eerbetoon aan al onze muzikanten die, met verfijnd talent en mateloze inzet, de moeilijke jaren van de pandemie hebben getrotseerd, een prachtig dubbelconcert hebben gebracht, en met hernieuwde energie en bewonderenswaardig enthousiasme, het nieuwe (drukke) werkjaar zijn ingegaan.

Alle foto's © R. Minner







Een stille ode aan een monument uit mijn vaders tuin

Op 25 juli 2022, bij een vingertopse ochtendbries is, zonder gekraak of gedruis, mijn oude wilg gekanteld op 't schrale zomergazon. Zowat 75 jaar geleden had mijn vader, voor mijn ogen, een stevige wilgentak geplant die, vele jaren lang, een groene wasdraad zou opspannen over de tuinbreedte. Vele jaren lang, inderdaad, heeft hier de wekelijkse was gewapperd in zon en wind. Luchtig laten drogen was de opdracht.

De wilgentak stond stevig, wortelde welig, werd een ware wilg, met overvloed aan takken. Geknot, zoals het wilgen past, was hij een beeldig monument in de tuin. Met zijn ruime takkenkruin een gastvrije schuilplaats voor alle gevogelte, vele vogelgeneraties lang.

Groeide hij in lengte, ook in breedte deinde hij uit. En op een dag was de koord zozeer gespannen dat zij afknapte. Het wasdraadverhaal was verlopen, maar de wilg bleef staan, weelderig getakt of strak geknot. Tot stilaan de wortels verdorden, het takkenbos uitdunde, de stam ging splijten. Heerlijke tijden werden het voor de groene specht die er haar woonst kon bouwen, voor de eksters uit de naburige dennentop, musjes dartel en speels, bijtjes in overvloed.

En deze morgen ligt mijn wilg geveld, stil gestorven na een lang en rijk gevuld zinvol bestaan. Ik zie mijn vader zijn wilgentak nog planten. De groene wasdraad nog gestrikt in de kruimelige bast, ligt hier nu mijn boom, gespleten reus uit mijn vaders tuin.



Appels: 90 jaar K.K.M Sint-Cecilia

In 1932 werd te Appels (Dendermonde) de katholieke muziekvereniging 'Hooger Op' geboren, een afsplitsing van een eerste Appelse fanfare, 'De Kinderen van de Schelde'. Toen in 1961 de vereniging in faling ging, hebben de muzikanten hun eigen instrumenten ingekocht en gezorgd voor een succesvolle herstart. Een nieuwe start, een nieuwe naam en een nieuwe vlag: de Koninklijke Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Appels was geboren! Met haar was onze Koninklijk Fanfare reeds vele jaren nauw verbonden. Kester volgde de concerten en het muziekleven aldaar van nabij op, en Appels was immer present op ons lenteconcert. Op 10 september 2022 waren onze muzikanten zelf aldaar te gast, samen met collega's van Baasrode, Lebbeke, Appelterre-Eichem en Grembergen, om dit jubileum van 90 jaar luisterrijk te vieren. Zij waren zelfs prominent aanwezig. Met een gevarieerd en zeer muzikaal repertoire maakten zij indruk in de ruime en flink gevulde feesttent, opgesteld voor een merkwaardig driedaags jubileumfeest.

Op het programma:

How to train your dragon (*John Powell, arr. Sean O'Loughlin*), Highlights from Ratatouille (*Michael Giacchino, arr. John Moss*), Crocodile Rock (*Elton John and Bernie Taupin, arr. Paul Murtha*), Uptown Funk (*Ronson/Mars/Lawrence/Bhasker/Gallaspy/Williams, arr. M. Sweeny*), Mancini (*Henri Mancini, arr. Stephen Bulla*), Piroeschka (*Nico Krell, arr. H. Kolditz*), Oregon (*Jacob De Haan*), 3bute tot Prince (*Prince Roger Nelson, arr. Jérôme Hoppe*), Kester-mars (*Johan Evenepoel*).





©Joke Herssens

Abonntenen, steunende leden en sponsors

Dit kadertje is als een **vriendelijke brief** aan elkeen die dit nummer in handen neemt. Het is een groet die dankbaarheid betekent, een woord dat wil gelezen worden met de warmte waarmee het is geschreven. Naast de dirigent en zijn muzikanten zijn jullie immers onontbeerlijk, als fans en steunverstrekkers, en dat willen we, met klem, hier uitdrukken.

Doch **ook voor 2023** zal die steun van u allen nodig zijn. Ook voor uw ‘fanfare’ hebben de rozen doornen en vergt het voortbestaan een continue zorg en aandacht. Centen – laat het ons euro’s noemen – blijven noodzakelijk om het muzikale leven draaiend te houden.

Daarom danken we allen die nu reeds, **spontaan**, hun bijdrage overschrijven op de bankrekening **BE73 4295 1005 9960** van de **Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester**. Wij hopen dat ook alle anderen eerlang hun bijdrage zullen leveren door een overschrijving (wat de voorzitter goed uitkomt) of bij zijn rondgang ten huize? Die rondgang kon in 2022 door allerlei omstandigheden zelfs niet helemaal worden afgerond.

Daarom is inderdaad onze dank zeer groot voor uw trouwe steun, want alleen met uw hulp kan blijvend het boeiende vervolg worden geschreven van de wondere geschiedenis van nu al **176 jaar jonge Koninklijke Fanfare van Kester**.

Jaarmarkt Gooik

Op zaterdag 24 september 2022 zou te Gooik opnieuw een jaarmarkt worden gehouden, een dag waarop doorgaans de ganse Gooikse bevolking op de been zou zijn, van kraam naar kraam slenteren, onverwachte of verhoopte ontmoetingen beleven, genieten van gezelligheid en zonnearmte. Helaas werden die wensdromen door de weergoden niet gedeeld. Kilte was troef. Regen, hardnekkige regen, buien, pletsende buien, we kregen ze in overvloed. En het Gooikse publiek werd afgeschrikt...

Maar onze muzikanten waren paraat, netjes in het droge op het hoge podium. En het publiek? Een keure trouwe Kesterse fans trotseerde regen en kilte en beleefde, onder paraplu of tent, ondanks alles, een uurtje lang een miniconcert, met goesting gespeeld, muzikaal zeer verzorgd! Toen een meeslepende Kestermars het jaarmarktoptreden afrondde, sloten de weergoden zich aan bij de staande ovatie met een oerbui, pletsend in het meervoud!



Het muzikale programma:

Crocodile Rock	The peter gunn theme	How to train your dragon
Piroschka	Uptown funk	Highlights from Ratatouille
3bute to Prince	Crazy little thing called love	Kester-mars

Dubbele uitnodiging

9.11

Kom eens mee in onze fanfare spelen!
– workshop voor kinderen met aansluitend toonmoment

We nodigen kinderen uit voor een workshop om samen muziek te maken. Aan het einde geven we zelfs een heus optreden.

Bespeel je al een instrument? Breng het zeker mee! Maar ook wanneer je nog geen muzikale ervaring hebt, ben je welkom om je eerste stapjes in de muziek te zetten.

 **Woensdag 9 november 2022**

-  Workshop van 18.30 tot 19.30 uur.
Toonmoment om 19.45 uur.
- Inschrijven via mail naar fanfarekester@gmail.com vóór 19/10/2022

9.11

Kom eens midden in onze fanfare zitten!
– open repetitie

Altijd al eens willen weten wat er tijdens de repetitie van onze fanfare op woensdagavond nu echt gebeurt?

We nodigen je graag uit om samen met ons een repetitie te beleven.

Je kan zelfs plaatsnemen tussen de muzikanten! Beleef het zwaaien van de dirigent, het blazen (en zuchten) van de muzikanten en lees over onze schouders mee op de partituur.

Traditioneel sluiten we de repetitie natuurlijk af met een drankje en een babbel.

 **Woensdag 9 november 2022**

-  We repeteren van 19.45 tot 21.45 uur. Babbel en een drankje tot 23 uur.
- Vrije toegang



-  St-Martinuskerk Kester, Bruneastraat 74, Kester
-  Koninklijke Fanfare, Sint-Martinus Kester
-  Sara Musch
-  fanfarekester@gmail.com
-  0477 13 06 53
-  Gratis

Gouden Jubilarissen



Alom gekend, alom gewaardeerd, alom geliefd! Een halve eeuw reeds zijn zij een paar, **Mia Verckens en Marcel Brisaert**. En dat mocht in 2022 gevierd worden op de Mierenberg! Trouwen deden zij te Grimminge, maar in Kester en de nabije omgeving zijn ze inmiddels echt thuis. Hier werden de sportieve exploten van Marcel, als atleet, voetballer, fietser, én als zanger en humorist toegejuicht en bewonderd. Immer paraat was hij, welke taak hem ook werd voorgeschoteld. Zo ook zijn eega Mia. Wie heeft zij in haar leven nog niet geholpen? Welke vereniging heeft nog geen beroep mogen doen op haar kostbare hulp? Zelfs wanneer het kwade lot ook hen kwam treffen en een domper zette op mobiliteit en beschikbaarheid. Voor onze muziekmaatschappij waren Mia en Marcel steeds trouwe fans. Een optreden, een feest, een eetfestijn, en zij waren present, genietend of in de weer. Een muzikale ode is hun verdiende loon! De nieuwe *Kestermars* moge voor hen vrolijk klinken, nog vele jaren lang!

Rouwend afscheid nemen



Met **Georges Louis Ghislain Leheuwe** verliest onze fanfare een overtuigde fan van het eerste uur, een gulle sponsor, de ferventste Kesterling uit de regio. Omringd door zijn familie is hij thuis te Lennik op 18 juni 2022 overleden. Te Kester was hij geboren, in het hart van het dorp, op 17 augustus 1925. Recent nog had hij, bij een telefonische oproep, zijn dank en waardering voor inzet, stijl en talent uitgesproken. De *Naklanken* uit Kester werden in Ten Broek luid en wel gehoord (en graag gelezen). Aan zijn echtgenote Oda en de kinderen willen wij dank zeggen, voor de trouwe aanhang en de pittige aandacht. Zoals hij Kester in zijn hart bewaarde zullen de muzikanten, de dirigent en het bestuur Georges blijvend gedenken.

Op 24 juni 2022 is te Heikruis in het WZC Mater Dei zachtjes ingeslapen, **Florence Vanderheyden**, echtgenote van Willy Vandroogenbroeck, omringd door haar naaste familie. Zij werd geboren te Leerbeek op 31 oktober 1944 en woonde te Kester, Bruneastraat 272. Vanaf de eerste dag werden Florence en Willy lid, trouw lid, van onze Kesterse fanfarefamilie. Bij elke ontmoeting stond de muziek centraal, werd het leven en doorleven van de harmonie toegejuicht. Jammer dat zij, door ziekte overmand, de jubileumvieringen van de fanfare niet meer bewust heeft mogen beleven. Niettemin wenst ons bestuur de familie Vandroogenbroeck te danken, zeer oprecht. Florence zullen we, mede door deze *Naklanken*, in woord en beeld, blijvend gedenken, dankbaar om zoveel jaren warme vriendschap.





Onafscheidelijk waren ze **Helena De Smet** en **Theo Vanhassel**. Waar er muziek te spelen of te beleven was, in een concertzaal, een kerkgebouw of gewoon langs de straat, zag men hen opduiken, immer te saam. Hij was nog spelend lid en bestuurslid van de Concertband Theobaldus Groot-Pepingen, maar ook met onze muzikanten heeft hij vaak gemusiceerd. Maar nu is Theo er niet meer. Hij die geboren was te Bogaarden op 23 maart 1939, is overleden te Lourdes, zijn geliefde Lourdes, op 10 september jl. Zijn uitvaart had plaats te Gooik op vrijdag 23 september. De namis volgt op zaterdag 12 november om 18 uur. Met deze foto, hun nieuwjaarswens 2022, eren en gedenken we Theo, en wensen we alle troost aan zijn gade Helena.

Op de agenda

Dat onze muzikanten op **woensdag 9 november 2022** de jeugd uitnodigen in de Sint-Martinuskerk voor een inleidende workshop én alle muziekliefhebbers uit onze fanfarefamilie voor een open repetitie, is al voldoende aangekondigd (zie blz. 11). Allen welkom!

Op **11 november** volgt dan de viering rond de Wapenstilstand, georganiseerd door het gemeentebestuur, met inbreng van de eigen fanfare. Hopelijk kan het ooit weer zoals voorheen, in de kerk, met het ganse dorp rond school en fanfare geschaard, op de feestdag van onze patroonheilige Sint-Martinus.

Op **27 november** staan onze muzikanten voor een **evaluatieconcert in Tienen** om 16 uur. Hun naam en faam zullen ze er verdedigen met al het talent dat zij, na noeste arbeid en intense repetities, hebben bijgeschaafd.

Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!

De subsidiërende overheden: **De Vlaamse Gemeenschap** en de **Gemeente Gooik**.
 Het **Gild van het Paardenvolk** en **OKRA–Kester - Michel Doomst**, ere-burgemeester
Simon De Boeck, burgemeester, Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)
Magda Deridder-Hendrickx – Blankenberge - **Inge Jacobs** - Kester
Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)
Bloemen 't Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)
 en Ninove, Brakelsesteenweg 222 (054/33 19 03)
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)
Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15 (0477 91 04 45)
Kapsalon Deknop – Bruneaustraat 100, 1755 Kester. Enkel op afspraak 0468/058 665
Natuursteen Decoster – Kester, Peeverstraat 24 (054/56 84 71)
4 You (Kris Defrère) – 4youliedekerke.com – Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226)
M. Consult, Pure Wine – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)
Vinilicious (Jente Van den Broecke) - Boslaan 62, 1502 Lembeek (02/303 81 08)
Familie Pierre Van Schepdael (†) – Hollandstraat 10, 1755 Kester
Eva en Bruno Janssens – Stoffels, Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester
Michel Juwet, Patattestraat 21, 1755 Kester - **Rufin Minner**, 1760 Roosdaal
Peter Brancart, Patattestraat 52, 1755 Kester - **Stefaan Viane**, Kesterweg 18, 1755 Kester
Dr. Peter Boeykens – 1755 Kester - **Jos Walravens** – Molenstraat 33, 1755 Kester
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62 - **Jos De Geyter** – Kester, Patattestraat 46A
Bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)
Verzekeringkantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)
Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) – Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35)
CARBOO (Jelle Boon) – Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41)
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peeverstraat 16 (054/56 60 33)
Gilbert Van de Ville - Kester, Bruneaustraat 6
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)
Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)
't Kippenhof – Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen **anoniem** te blijven, **alle steunende leden** en de vele **abonnees** van onze *Naklanken*, samen meer dan 300 gezinnen!

Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen!

Disney-souvenir



Het **Disney Concert** van 29 maart 2014, wie herinnert het zich nog? Pinocchio, the Little Mermaid, Beauty & the Beast, Alladin, The Lion King, Pocahontas en zelfs Tarzan, ze waren er allemaal bij! En dus zouden ook de muzikanten, **én dirigente Dorien**, hun uniform ruilen voor een passende outfit. Een aandachtige aanwezige, kunstschilder Chris Roels uit Dendermonde, echtgenote van de voorzitter der Appelse Sint-Cecilia-muzikanten, was er ook. En ze tekende wat ze zag... Een prettige terugblik, met dank aanvaard!!